

LIER - ZATERDAG 19 OKTOBER 2019

Colibrantzaal, via Deense straat 6-7 of via Stadsbibliotheek

Waar het Spinoza echt om gaat



Herman De Dijn

Prof. em. KU LEUVEN

Toegang: € 5 (€3 voor leden, uitpas kansentarium, jongeren)

Eén consumptie inbegrepen. Vooraf inschrijven wordt sterk aanbevolen.

Verplicht inschrijven voor wie zeker wil zijn van een zitje.

hvv.vrijdenkender@telenet.be / 03 480 89 23 / 0495 431 42
spinozakring.lier@hotmail.com / 0475 32 04 68

Van bij het prille begin van zijn filosoferen (in *Korte Verhandeling* en *Traktaat over de uitzuivering van het verstand*) is het duidelijk waar het Spinoza echt om gaat: een radicaal herdenken van de aloude, klassieke vraag 'wat is het goede leven (individueel en collectief)?' - en dat in het licht van het nieuwe wereldbeeld dat zich opdroeg vanuit de nieuwe natuurwetenschap (zie de titel van de KV: *Over God, de mens en zijn heil*). Aangezien de traditionele moraal, politiek en religie steunen op een onhoudbaar begrip van God, de wereld en de mens, wil Spinoza vanuit een nieuwe godsleer (*Ethica I*) en een nieuwe leer van de mens (als onderdeel van de natuur) (*Ethica II*) deze fundamentele menselijke praktijken radicaal herdenken.

Zijn bedoeling is uitdrukkelijk *niet* een uitgewerkte metafysica, noch een bijdrage tot de nieuwe natuurwetenschap, maar de rudimenten daarvan te ontwikkelen en te gebruiken *voor zover* die nodig zijn voor de uitwerking van een nieuwe filosofische moraal en een nieuwe filosofische religie (*Ethica IV* en *V*). Tegelijk ontwikkelt hij een nieuwe menswetenschap, de emotieleer (*Ethica III*), van waaruit hij traditionele vormen van moraal, religie en politiek op een filosofisch-wetenschappelijke manier denkt te kunnen begrijpen (*Tractatus Theologico-Politicus* en *Tractatus Politicus*).

Spinoza is ook een van de grootste moderne politieke denkers. Geen ethiek en religie tenzij in de context van een politieke gemeenschap. Ook de verhouding tussen macht en recht moet echter volledig herdacht worden eens geen van beide nog kan verklaard worden vanuit een bovennatuurlijk principe. Spinoza wordt soms beschouwd als de oorsprong van de radicale verlichting 'culminerend in de Franse verlichting. Zelf denk ik dat hij het utopisme van die verlichters niet deelt: hij is een door en door realistisch denker.

ORGANISATIE: SPINOZAKRING LIER & HUMANISTISCH VERBOND LIER
Spinozakringlier.weebly.com