

Excursies met de gids Jossi Efrat in de zomer van 2019:

"In de voetstappen van Spinoza"

Op de zondagen 25 augustus en 22 september 2019 worden deze (identieke) excursies gehouden, waarbij te voet wordt gelopen langs de plaatsen waar Spinoza ook heeft verbleven. Vervoer is **met eigen auto**. Men kan ook met een deel van de excursie meegaan. Op zondag is parkeren gratis. Wie niet over eigen auto beschikt kan **gratis meereizen** met anderen.

Programma: Amsterdam, Portugese synagoge, (van 1675) met bezoek. In de synagoge zal worden uitgelegd hoe vroeger de ban werd voltrokken. (Bij Spinoza gebeurde dat in een kleinere synagoge) Wandeling naar die vroegere synagoge, aan de Houtgracht. Hier was ook het ouderlijk huis van Spinoza. Vlakbij zien we ook het nieuwe standbeeld van de wijsgeer **Ouderkerk a/d Amstel**. Kerklaan 10, 1191 JB. Rondleiding op de oude joodse begraafplaats met o.a. graven (met leesbare zerken) van de beide ouders van Spinoza. Ook graven van de drie rabbijnen die waarschijnlijk leraren waren van Spinoza: Saul Levi Morteira, Isaac Aboab en Menasse Ben-Israël. De twee eersten speelden een rol bij uitspreken van de ban. **Rijnsburg**, Spinozahuisje, Spinozalaan 29, 2231 SG. Hij woonde er van 1661 tot 1663. Onlangs gerestaureerd, met o.a. verzameling van Spinoza's boeken en vele documenten. In de tuin is een borstbeeld van Spinoza. Vlakbij zien we een tweede standbeeld.

Voorburg, Hofwijck, Westeinde 2A, 2275 AD, bij het Stationsplein. Bezoek tuin en museum "Hofwijck", het indrukwekkende domein van Constantijn en Christiaan Huygens. Het schijnt dat Spinoza daar veel is geweest. We lopen zijn vermoedelijke wandelroute, langs de Vliet, naar de Voorburgse Kerkstraat. Daar woonde Spinoza 6 jaar, 1663 t/m 1669.

Den Haag. Spinoza woonde in den Haag ruim 6 jaar, van 1670 tot zijn dood. We wandelen vanaf de Nieuwe Kerk (op het Spui, nr. 175). Hier werd Spinoza op 25 februari 1677 begraven. Thans staat er een gedenksteen. We lopen langs zijn eerste woning, aan de Stille Veerkade en naar zijn laatste woning: Paviljoensgracht. Hier ook standbeeld van Spinoza.

Aanvang excursie: om 10 uur, bij de ingang van de "Esnoga", de grote Portugese synagoge, op het Mr. Visserplein (Jonas Daniel Meijerplein). Amsterdam, 1011 PL, tegenover het Joodse museum. Parkeren kan in de buurt, is meestal gratis tot 12 uur. Metro: Waterlooplein.

Kosten; € 20.- p.p., dit is incl. een mapje met kopiën van relevante oude plaatjes. Excl. evt. entreegeld Portugese synagoge, museum Hofwijck in Voorburg en het Spinozahuisje in Rijnsburg. Allen gratis voor houders van Museumjaarkaart. Entree tuin Hofwijck ook gratis.

"In de voetstappen van Johan en Cornelis de Witt"

Twee identieke excursies, op zondag 1 september en op zaterdag 14 september. In de binnensteden van den Haag en Dordrecht. Kan met eigen auto maar kan ook gemakkelijk met de trein. Veel lopen. Op deze data is stadhuis Dordrecht toegankelijk.

Den Haag: woningen van de gebroeders de Witt, het Binnenhof, centrale locatie van de raadspensionaris (en op 30 juli 1650 werd de vader Jacob de Witt daar gearresteerd door Willem II), de Plaats (naast de Gevangenpoort), waar het standbeeld van Johan de Witt staat, (moord op de twee broers, 20 augustus 1672), Nieuwe kerk, (waar de broers zijn begraven.)

Dordrecht: Grote kerk (familie de Witt familiegraven), ouderlijk huis van gezin de Witt, het oude Stadhuis (Cornelis was daar burgemeester), plek van de "Latijnse school", Het "Hof van Nederland" met historische film. **Kosten**: € 20.- p.p. Op Monumentendag 14 september zijn de entrees gratis, en is op het Binnenhof ook iets meer toegankelijk, (mogelijk wel druk).

Aanmeldingen: Jossi Efrat, tel. 030-70-700-49, 06-588-09-259. (Deze nummers vanaf 15.7.19). Aanvang excursies om 10 uur. Bij Spinoza/excursies in Amsterdam. Over de plaats van aanvang bij excursies de Witt zal nog worden medegedeeld.
jossiefrat@gmail.com, jossiefrat@hotmail.com.